

guest Als ik de schilderijen van Chrisje van der Heyden-Ronde aanschouw bekruipt mij het gevoel dat ik in hen opgenomen wordt. Misschien omdat vele figuren ongegeneerd vanuit hun geschilderde wereld de onze inkijken. Daarnaast vragen de felle kleuren om aandacht terwijl ze worden opgeslokt door de duisternis. De kunstwerken omarmen me als een aangename deken, niet alleen dankzij hun warme kleuren, maar ook door de rust die ervan uitgaat. Zelfs de schilderijen die geen religieuze achtergrond hebben voelen hierdoor toch vertrouwd.

home

contact

De naïeve, bijna icoonachtige schilderijen van Chrisje zitten vol symboliek. Zo zien we in veel schilderijen hoofdbedekking -haar, hoed of hoofddoek- tot in detail weergegeven. Ze dienen volgens de kunstenaar als 'bescherming voor het denken' en bieden afzondering en de mogelijkheid tot bezinning.

Van der Heyden-Ronde studeerde cultuurwetenschappen. De kennis die zij hiermee opdeed zien we terug in haar schilderkunst. In elk doek zit een boodschap verborgen die lijkt te zeggen: "Verwerp oude wijsheden en gebruiken niet, want ze zijn onze houvast op momenten dat alles onzeker voelt. Tradities, rituelen en heiligen mogen hun betekenis hebben verloren, maar de energie die ervan uitgaat is nog altijd tot steun voor ons allen."

In het schilderij *Verwondering* zien we een vrouw met enkele grassprietjes in haar hand. De sprietjes verwijzen naar de natuur en de aarde. De vrouw krijgt door het lage aanzicht -we kijken een beetje tegen haar op- aanzien en een uitstraling van grootse wijsheid. Ze doet denken aan de afbeeldingen van de Heilige Moeder Maria. Door de verwijzing naar de aarde en de groene kleur is ze een ideaal symbool voor Moeder aarde. Hierdoor krijgt de titel een dubbele betekenis, want heeft 'Verwondering' nu betrekking op de 'wonderen der natuur' of de verbazing over de puinhoop die we er van maken...?



Chrisje van der Heyden-Ronde - Verwondering

Olieverf op doek

70 x 60cm

€ 3.000,-

Het werk van onze gastkunstenaars is te koop.
Geïnteresseerden kunnen [contact](#) opnemen.

Voormalige gasten/ Previous guests:

Alexander Smith (in stock)	Jef Snauwaert
Anita Manshanden	Judith Rosema
Arewik Avakian	Laura Hoek
Caroline Westerhout	Margot Homan
Cécile Verwaaijen	Norbert Grimm (in stock)
Chrisje van der Heyden - Ronde	Peter Hiemstra
David de Graef	Poen de Wijs
Hans van Eerd	Raf Veulemans
Herman Smorenburg	Walter Brems
Jan Bosschaert	

Guest is een initiatief n.a.v. het project '[Een glimp van je ziel](#)' waarbij het gelijknamige schilderij gastvrij wordt ontvangen door willekeurige Nederlanders.